

HALKLAR 'TEK ADAM REJİMİ'NE 'HAYIR' DİYOR

İçindekiler

Giriş

a- ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR, NE GETİRİYOR?

1. Bu Anayasa tekçi, milliyetçi ve cinsiyetçi bir rejim önerisidir
2. Seçici irade halk olmaktan çıkıyor, yetki tek kişiye veriliyor
3. Suç işleyen yetkililer yargılanamıyor
4. Tek kişi hem başkan, hem hükümet hem de mahkeme oluyor
5. OHAL süreklileşiyor
6. Toplumsal çoğulculuk tekleştiriliyor

b- AKP İKTİDARI TÜRKİYE'Yİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR

- 1- Ülkede istikrar, güven ve huzur yok
2. Ekonomi büyük çöküş yaşıyor
3. Eğitim sistemi iflasın eşiğinde
4. Rantçı politikalar eko sisteme, doğaya darbe vuruyor
5. Dış politika komşulara düşmanlık üzerine kuruluyor

c- TÜRKİYE HALKLARI BU ANAYASA'YA 'HAYIR' DİYOR

- Kayyumcu Anayasa'ya 'HAYIR'
- İşlenen suçlarda cezasızlığı onaylayan Anayasa'ya 'HAYIR'
- Kadınlar 'HAYIR' diyor
- Gençler 'HAYIR' diyor
- İşçiler ve emekçiler 'HAYIR' diyor
- İnançlar ve kültürler 'HAYIR' diyor
- Özgür düşünenler 'HAYIR' diyor
- Sanatı engellenen sanatçılar 'HAYIR' diyor

d- ŞİMDİ YENİ BİR BAŞLANGIÇ ZAMANI

'TEK ADAM REJİMİ'NE 'HAYIR' DİYORUZ

- GİRİŞ -

Ülkemiz ve halklarımız gündemde olan Başkanlık Sistemi Anayasası süreciyle tarihi bir eşikten geçmektedir. Bu durum tüm halkları, inançları, kültürleri, toplumun tüm kesim ve bireylerinin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. AKP-MHP, Erdoğan-Bahçeli ittifakının 18 maddelik Başkanlık Anayasası'nın tüm maddeleri sinsice hazırlanmış ve birçok tuzağı içinde barındıran 'tek adam rejimi' inşasını hedeflemektedir.

Türkiye'de birçok siyasi çevre ve güç odağı yapılan bu değişiklik paketine karşı farklı nedenlerle karşı çıkmakta ve 'HAYIR' kampanyası yürütmektedir. Kimisi Erdoğan'ın şahsi iktidarına karşıtlık temelinde kampanya yürütürken, kimisi de 'aman rejim değişmesin, statüko devam etsin' mantığıyla karşı çıkmaktadır.

Bunlardan farklı olarak, Türkiye'de gerçek demokrasinin gelişmesi için tüm toplumsal kesimleri kucaklayacak ve yaşanan bütün sorunlara çözüm olabilecek demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Anayasa talebi olan geniş bir demokrasi bloğunun varlığı da bir gerçektir.

İşte HDP bu demokrasi bloğunun hem bileşeni hem de motor gücüdür. HDP'nin bu değişikliğe karşı çıkışı Türkiye demokrasisine ve halkların kardeşliğine bağlılığının bir gereği ve iktidarın ülkeyi bölmesine, kutuplaştırmasına ve kaosa sürüklemesine karşı bir duruştur.

a- ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR, NE GETİRİYOR?

AKP ve MHP ortaklığıyla Meclis'e getirilen ve her iki partinin milletvekilleri üzerinde 'açık oy' kullanmaları için yapılan baskı ile kabul edilen Anayasa Değişikliği Paketi, toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere hazırlanmadığı için toplumun bütün kesimlerini hedef alan bir özelliğe sahiptir. AKP'li olmayan ve Erdoğan'ın 'mutlak iktidarı'nı onaylamayan, ona boyun eğmeyen herkes için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ittifakıyla oluşturulan bu yeni Anayasa ile Cumhuriyet öncesi İttihat ve Terakki'den devir alınan şo-

ven, milliyetçi, inkar ve soykırımı dayalı çatışmacı zihniyet ve politikalara yeniden hayat kazandırılıp, bu yolla zorlanan iktidarlarını kurtarmak istemektedirler.

Bu yönüyle bu Anayasa yeni değildir. Aksine 12 Eylül darbesi sonrasında yapılan 1982 Anayasası güncel koşullara uyarlanarak, toplumu bir bütün olarak denetim altına almanın yasal kılıfı oluşturulmaktadır. Dün Kenan Evren'in sıkıyönetim bildirileriyle yaptığını, bugün Recep Tayyip Erdoğan KHK'ler yoluyla yapmaktadır.

Çünkü ulus devlet temelinde ve 'tekçi ulus' zihniyetiyle şekillenen 90 yıllık sistemin inkar ettiği halklar, inançlar ve kültürler, yaratılan bu anti-demokratik faşizan politika ve uygulamalar karşısında büyük mücadelelerle ve bedeller ödeyerek uyanışa geçmiştir. Halklar artık eskisi gibi yönetilmek istememektedir.

Halklar nezdinde hiçbir meşruluğu olmayan bu Anayasa'ya 'HAYIR' diyoruz.

Artık bu gidişata bir son vermenin zamanıdır

90 yıllık Cumhuriyet tarihinin çatışmalı geçmişinden hiçbir ders çıkarmayan bu zihniyet, bugün dayatılan bu Anayasa paketiyle halkları, inançları, kültürleri birbirine düşman kılmakta, yeni çatışmalara zemin sunmaktadır.

Oysa 21. Yüzyıl Anayasası'nın daha çok demokrasiye, çoğulculuğa, halklar arası ilişkilere dayanan, farklı ulusal toplulukların, inanç ve kültürlerin varlıklarını koruyan, kendilerini yönetme haklarını tanıyan bir anayasa olması gerekiyordu. Bizlere sunulan bu Anayasa'da sadece evrensel demokratik ölçüler değil, tarihsel kültürümüzde var olan halklar arası dayanışma kültürü bile dinamitlenmektedir.

Demokratikleşmeye evirilememiş Cumhuriyet'in Türkiye'yi güçlendirmediyini, aksine her seferinde yeni darbelere yol açtığını halklar olarak hep beraber yaşadık ve gördük. Artık bu gidişata bir son vermenin zamanıdır.

Türkiye toplumunun tüm kimliklerinin demokratik haklarını, özgürlüklerini ve eşitliğini esas alan bir anayasaya, Türkiye'yi demokratik

Cumhuriyet'e taşıyacak çözüm önerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, 'tek adam'a olağanüstü yetkiler verip, onu güvenceye alarak Türkiye'nin sorunları çözülemez. Bu durum ülkemizi daha büyük bir belirsizliğe ve kaosa sürükleyecektir.

Bu değişiklikle iki başlılığa son verileceği, ülkeye istikrar getirileceği, hızlı ve yetkin yönetimin önünün açılacağı ve en önemlisi güvenlik ve huzurun sağlanarak Türkiye'nin güçlü kılınacağı iddia edilmektedir. Oysa bu Anayasa'nın referandumda kabul edilmesi halinde, sadece Türkiye toplumu değil, tüm Ortadoğu bugün olduğundan daha fazla yangın yerine dönecektir.

Tarihteki örneklerine bakıldığında, AKP ve Erdoğan tarafından yürütülen politikaların benzerinin Hitler tarafından Nazi Dönemi Almanya'sında yürütüldüğünü görmekteyiz. Dönemin diktatörü Adolf Hitler, başa gelmek için öncelikle kendi yasalarını oluşturmuş, iktidarı ele geçirdikten sonra önce siyasal rakiplerini, ardından da kendi partisinin içinde ve orduda bulunan tüm muhalifleri etkisizleştirmiş, Yahudileri ortadan kaldırarak toplumsal iktidarını tümünden rakipsiz hale getirmeye çalışmıştır.

Günümüz Türkiye'sinde ise Erdoğan, Kürtler başta olmak üzere tüm toplumsal muhalefeti özel kanunlar yoluyla, yargı ve polis gücünü kullanarak bastırmak ve kendi 'mutlak iktidar'ına gidecek yolu engelsiz bir şekilde açmak istemektedir. Bugün HDP ve DBP Eş Genel Başkanları tutuklanmakta, milletvekilleri, il, ilçe başkanları, belediye eşbaşkanları, demokratik ve muhalif siyaset yapan, iktidara en küçük bir eleştiri geliştiren gazeteci, akademisyen, sıradan yurttaş, herkes gözaltına alınmakta, işkence görmektedir ve ağır cezalar verilerek hapishanelerde tutulmaktadır.

Yaratılmak istenen bu korku imparatorluğuna dur demek için referandumda 'HAYIR' diyeceğiz...

1. Bu Anayasa tekçi, milliyetçi ve cinsiyetçi bir rejim önerisidir

Anayasa değişikliği diye Meclis'e getirilen ve toplumun gündemine taşınan bu değişiklik her şeyden önce bir AKP-MHP, Erdoğan-Bahçeli Anayasası'dır. Onların dışında hiçbir siyasi yapı ve kesimin dahil olmadığı bu Anayasa, ruhu itibarıyla etnik, milliyetçi, tekçi, cinsiyetçi ve merkezi-

yetçi bir rejim önerisidir. Bu Anayasa'nın içinde Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Araplar, Çerkezler, Lazlar; kısacası Türkiye halkları ve toplumu yoktur. Alevi toplumu, kadınlar ve emekçilerin yanı sıra diğer kimlikler ve kültürlerin hakları ve özgürlükleri ile mütedeyyinlerin beklentileri karşılanmamış bir şekilde ortada durmaktadır.

Bu nedenle bu Anayasa değişikliği paketine 'HAYIR' diyoruz.

2. Seçici irade halk olmaktan çıkıyor, yetki tek kişiye veriliyor

AKP-MHP, Erdoğan-Bahçeli ittifakının önümüze koyduğu bu Anayasa değişikliğiyle demokrasi şansı da rafa kaldırılmış olacaktır. Demokratik seçim yerine merkezileşen, tekleşen yönetim, 'tek adam'ın yetkileri ve onun yönetim biçimi belirlenmektedir. Seçmemiz için önümüze getirilen milletvekillerini başkan belirleyecektir. Bu milletvekillerini halk seçse dahi, Meclis'te hiçbir hükümleri olmayacak ve sözleri dinlenmeyecektir. 'Tek adam' istediğinde bütün Meclis'i feshedip halkın iradesini ortadan kaldıracak ve istediği anda seçim kararı alıp kendi partisi için yeni iktidar alanları yaratabilecektir. Böylece toplumun demokratik katılımı tümünden ortadan kaldırılmaktadır.

Söz ve karar hakkımızın elimizden alınmasına izin vermemek için referandumda 'HAYIR' diyoruz.

3. Suç işleyen yetkililer yargılanamıyor

Bu Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı da ortadan kaldırılmaktadır. Kendi partisi veya grubu adına her türlü kararı alma yetkisine sahip olacak kişi, tepeden tırnağa devleti şekillendirecek, Kanun Hükümünde Kararnameler (KHK) yayınlayacak, yargıçları seçecek ve onların ne yapması gerektiğini belirleyecektir. Başkan ve yardımcılar, bakanlar suç işleyip herhangi bir yolsuzluğa karıştığında, haklarında büyük şaibeler olduğunda bile 400 milletvekili izin vermediğinde mahkemeye çıkarılamayacaklardır. Başkan olan kişi isterse kendisini ve bakanları mahkemeye çıkaracak, Meclis'i feshedebilecektir.

Suçluların herhangi bir imtiyaza sahip olmaksızın yargılanabilmeleri için 'HAYIR' diyoruz.

4. Tek kiři hem başkan, hem hükümet hem de mahkeme oluyor

Tarihsel olumsuz örnekleri çok fazla bulunan 'tek adam rejimi' ile bir kiři devletin tümüne hükmedebilecektir. Söz konusu kiři hem karar mercii olacak hem de tüm toplumsal dinamikler ile ilgili yargılayan konumunda olacaktır. Çünkü o hem başkan, hem hükümet ve hem de mahkeme olacaktır.

Yargının "bağımsız" ve "tarafsız" olacağını söylesele de, bugün uygulanan siyasi soykırım operasyonları, gözaltı ve tutuklamalarla yaptıkları ortadadır. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) önemli bir çoğunluğunu başkan ve onun seçtiği milletvekilleri atayacaktır. Bu kadar yetkiyi elinde toplamış bir başkan karşısında hiçbir hakim ve savcı başkanın sözünden çıkamayacak, adaleti sağlayamayacak, var olan adaletsizlik çıđ gibi büyüyecektir.

Halklarımıza dayatılan bu karanlığı yaşamamak için en güçlü bir şekilde 'HAYIR' diyoruz.

5. OHAL süreklileşecek

Getirilen Anayasa Deđişiklik Paketi'yle 'tek adam' istediğinde OHAL ilan edebilecektir. İsteddiği her konuda Kanun Hükümünde Kararnameler (KHK) yoluyla ülkeyi yönetebilecektir. Bu yönüyle bakıldığında OHAL ilanından sonra Türkiye toplumuna yaşatılanlar aslında getirilmeye çalışılan rejimin gerçek aynasıdır. Fiili olarak tüm yetkileri elinde toplamış olan Cumhurbaşkanı, istediği siyasi partinin Eş Genel Başkanlarını ve milletvekillerini hedef gösterip tutuklatabiliyor; gazetecileri içeri atabiliyor; kendisine boyun eğmeyen akademisyen, kamu emekçisi ve muhtarları görevden alabiliyor; dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını kapatıp, basın kuruluşlarını susturarak her türlü şirketin malına el koyabiliyor.

Toplumunu dehşete düşüren bu uygulamaları fiili yetkiler ile yaparken, söz konusu yetkilerin referandum ile resmileşip Anayasal bir çerçeveye kavuştuđu düşünöldüğünde, farklı toplumsal kesimleri ve demokratik muhalefeti nelerin beklediğini tahmin etmek hiç de zor değildir.

Cumhurbaşkanı'na her konuda KHK yayınlama ve OHAL ilan etme yetkisi veren, tekçi iktidarı her türlü yasal denetimden muaf tutan bu

6. Toplumsal çoğulculuk tekleştiriliyor

İnşa edilmek istenen bu 'tek adam rejimi'yle toplumumuzun çoğulcu yapısı baskı ve sindirme politikalarıyla bitirilmek istenecektir. AKP politikalarının bugün toplumda yarattığı kutuplaşmalar daha da derinleştirilecektir. AKP-MHP ittifakıyla ırkçı yaklaşımlar çoğalacaktır. Başta Kürt halkı olmak üzere diğer halklar ve kültürel kesimleri dışlayan politikalara hız verilecektir. Tüm toplumsal kesimler birbirine düşman kılınarak çatışmalara, bölünmelere sebebiyet verilecektir. Ölümsüz yazar Yaşar Kemal'in deyimiyle, "bin çiçekli bahçemiz tek renge bürünecektir."

Toplumumuzun çoğulcu ve barışçıl yapısını korumak ve yaşatmak için 'HAYIR' diyoruz.

b- AKP İKTİDARI TÜRKİYE'Yİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR

1- Ülkede istikrar, güven ve huzur kalmadı

Bugün getirilmek istenen Anayasa değişikliğiyle ülkede istikrar, huzur ve güven ortamının daha da artacağı ve gelişeceği iddia edilmektedir. Oysa AKP'nin sadece son iki yıllık pratiğine baktığımızda ne istikrar, ne huzur ve ne de güven ortamı kalmıştır. İstikrar, huzur ve güven ortamının kalmadığını sadece muhalifler değil, bizzat AKP'ye yakın kurum ve kuruluşlar, uluslararası siyasi, ekonomik kurumlar ve sıradan yurttaşlar bile derinden hissetmekte ve dillendirmektedir. Yaşanan istikrarsızlığı, huzursuzluğu ve güvensizliği dillendirenlerin başına gelmedik kalmamıştır.

Ülkenin gidişatını sosyal medyada birkaç kelimeyle dillendirenlere karşı bugün cadı avı başlatılmıştır. İktidarın en küçük bir eleştiriye bile tahammülü kalmamıştır. Yaşanan bu huzursuzluk ve güvensizlik karşısında insanlar ya ülke dışına kaçmakta, ya sessizliğe bürünmekte ya da işinden, mülkünden olma, baskı, gözaltı ve tutuklanma, ağır bedeller ödeme pahasına AKP iktidarına seslerini yükseltmektedir. İşte bu referandumla beraber AKP iktidarının politikalarına karşı bilenen sessiz çoğunluğun sözünü söylemesinin zamanı gelmiştir.

Ülkemizde yaşayan tüm halklar, kültürler, inançlar, kadınlar, gençler, emekçiler, işçiler, işsizler, herkes referandumda 'HAYIR' diyerek sözünü haykırmalıdır.

2. Ekonomi büyük çöküş yaşıyor

Ekonomi her geçen gün yavaşlamakta, tarım, inşaat, sanayi ve turizm alanlarındaki durağanlık dev boyutlara ulaşmaktadır. Ekonominin kötü gidişatından dolayı 100 binin üzerinde işletme kapanmak zorunda kalmıştır. Kamudaki işten çıkarmalar ve KHK'ler yoluyla ihraç edilenler nedeniyle işsizlikte rekor kırılmıştır.

İşsiz sayısı 4 milyonu geçmiştir. Hayat pahalılığı artmış, alım gücü düşmüş, enflasyon yükselmiştir. Yanlış ekonomi politikalarından ötürü Dolar tarihinin en büyük rekorlarını kırarak TL karşısında değer kazanmıştır. Özellikle KHK'ler yoluyla mülkiyete el konulması, devlet ve AKP yandaşı kesimlere ucuz bir biçimde satışının yapılmasıyla mülkiyet hakkı güvencesi kalmamıştır. Bu durumu gören ulusal ve uluslararası sermaye yatırım yapmayarak, hızla kaçış arayışına girmiştir. Anayasa değişiklik paketinin geçmesiyle beraber tamamen 'tek adam'ın kararlarıyla yönetilecek ekonomik sistem hızla belirsizliğe doğru gidecektir. Şimdiden ulusal ve uluslararası sermayenin yatırım yapmaktan çekindiği ülkemizde, referandumun 'evet' ile sonuçlanmasıyla beraber artık kimse yatırım yapmaya cesaret edemeyecektir. Kriz artacak, iflaslar çoğalacak, işsizlik ve yoksulluk artarak ülkenin ekonomik çöküşü hızlanacaktır.

Toplumsal ekonomiyi korumak ve güçlendirmek için 'HAYIR' diyoruz.

3. Eğitim sistemi iflasın eşiğinde

AKP Hükümeti'nin 14 yıllık iktidarı boyunca geliştirdiği eğitim politikası bugün tamamen iflas etmiş noktadadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yıllık raporunda 38 OECD üyesi ülke arasında Türkiye sondan 3üncü olmuştur. Yine Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi (PISA) 2016 sonuçlarına göre Türkiye 72 ülke arasında 50nci sırada kalmıştır.

Her yıl değiştirilen eğitim müfredatı adeta yazboz tahtasına çevrilmiştir. Toplumsal mühendislik yapılarak bilimsel eğitimden uzaklaşmıştır. AKP iktidarının geliştirdiği eğitimdeki dayatmacı ve baskıcı uygulamalar zirve yapmış, eğitim tamamen ticarileşmiştir. Bir yandan öğretmenler görevlerinden alınarak ihraç edilmekte, diğer yandan var olan öğretmenlerin atamaları yapılmamaktadır.

Üniversitelerdeki akademik özgürlük tamamen ortadan kaldırılmıştır. Üniversitenin değil, 'tek adam'ın seçtiği rektörler atanmıştır. Birçok akademisyen ve rektör AKP iktidarının politikalarına rıza göstermediği için görevinden alınmış ya da tutuklanmıştır. Anadilinde bilimsel, özerk eğitimi savunan sendikalar baskı ve tutuklamalarla kapatılmak istenmiş, Kürtçe okullar kapatılarak asimilasyon politikaları hız kazanmıştır. Milliyetçi, cinsiyetçi ve dinci eğitim politikalarıyla toplum tümünden teslim alınmak istenmiştir. Bugün AKP ve MHP ittifakının önümüze sunduğu Anayasa değişikliği referandumuyla beraber üniversiteler tamamen başkanın denetimine girecektir.

İşte bu nedenlerle yaşam hakkımız olan anadilinde, bilimsel ve özerk eğitim hakkımız için 'HAYIR' diyoruz.

4. Rantçı politikalar eko sisteme, doğaya darbe vuruyor

AKP Hükümeti'nin neoliberal politikaları sonucu ekolojik dengemiz, doğamız büyük bir tehlike altındadır. Yandaş şirketler eliyle ranta kurban edilmeyen dere ve nehrimiz kalmamış gibidir. Barajlar, HES'ler, RES'ler, termik ve nükleer santral ve tesisler inşa edilerek canlılar büyük bir tehlike altına girmiş, en nadide bitki örtüleri tahrip edilmiştir. Halkımızın tarihi belleği olan Hasankeyf sular altında kalmakta, Cerattepe başta olmak üzere maden ocaklarıyla yaşam alanlarımız kirletilerek nefessiz bırakılmaktayız. Ormanlar, mesire alanları, koruluklardaki ağaç kıyımı durdurulamaz noktadadır. Çiftçilik yok olma aşamasına gelmiş, hayvancılık ise bitme noktasındadır. GDO'lu üretim politikalarıyla sadece doğamız değil, biyolojik doğamız da kıyım altındadır. UNESCO Uluslararası Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Amed'in Sur ilçesi, tank ve toplarla yıkıma uğratılmış, "acele kamulaştırma" kararıyla ayakta kalan birçok tarihi yerleşim alanı da dümdüz edilerek halk göçe tabi tutulmuştur. Kentsel dönüşüm politikaları nedeniyle şehirlerde betonlaşma çoğalmış, altyapı büyük tahribat görmüş, ekolojik ve kültürel yaşam ağır darbe almış durumdadır.

Karadeniz'den Marmara ve Trakya'ya, Ege'den Akdeniz ve Kürdistan'a kadar her yerde doğamızı ve topraklarımızı korumak, talan ve ranta dur demek ve derelerin kardeşliğini büyütmek için ekolojistler ve doğaseverler 'HAYIR' diyor.

5. Dış politika komşulara düşmanlık üzerine kuruldu

Ülke içinde yaşanan 'tek adam rejimi'nin tekçi, totaliter politikaları bugün olduğu gibi yarın da ülke dışında daha aşırı bir şekilde sürdürülmek istenecektir. AKP iktidarının Suriye'de izlediği tekçi, mezhepçi ve Kürtlere yönelik düşmanlık politikalarının Türkiye'ye nasıl bir yıkım getirdiğini hep beraber gördük. IŞİD çetesinin en küçük değer tanımayan katliam politikalarına Kürtler Rojava'da dur demeseydi, IŞİD'in nerelere uzanacağını kimse kestiremezdi. Dün Suriye politikasını eleştirenlere "siz anlamazsınız" diyen, kimseyi takmayan, dinlemeyen Erdoğan'ın böyle yetkilerle donatılması sadece ülkemizi değil tüm Ortadoğu'yu ateş hattına çevirecektir.

Ortadoğu ve yakın komşu halklarına yönelik demokratik, barışçıl bir siyasetin hakim olması için 'HAYIR' diyoruz.

c- TÜRKİYE HALKLARI BU ANAYASA'YA 'HAYIR' DİYOR

Çünkü halklar bu Anayasa'da kendilerini görmüyor. Halkların ihtiyacı olan; demokratik, çoğulcu, özgürlükçü, eşitlikçi, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir anayasadır. Dayatılan Anayasa halkları birleştirmiyor, aksine bölerek birbirine düşmanlaştırıyor. Bu nedenle halklar, birleştiren, dillerini özgürleştiren, kültürlerini yaşatan, inançlarını yücelten bir Anayasa istemektedirler.

"Evet" ile kabul ettirilmek istenen bu Anayasa halkların demokratik haklarını ve yaşamlarını tehlike altına almaktadır.

Bunun için ortak evimiz olan ortak vatan düşüncesini özgürce söylemekten korkmayan; barış içinde demokratik siyaseti her türlü tekçi vesayetin üstüne çıkaran; tek bir kişinin dahi ezilmediği, yoksullaşmadığı, eşit yaşam koşullarının hakim olduğu Demokratik Cumhuriyet Anayasası'nı hakim kılmak için dayatılan Anayasa'ya 'HAYIR' diyoruz.

Savaş politikalarına ve çekilen acılara son vermek için 'HAYIR'

7 Haziran seçimlerinde Türkiye halkları büyük bir şölen ile seçime katılmış ve AKP'nin baskıcı ve tekçi iktidarına 'dur' demişken, Türkiye toplumunun yaptığı bu tercihe saygı duyulmadı ve ortaya çıkan siyasi sonuç

tanınmadı. Hükümet yetkililerinin, 'Biz iktidarda olursak ancak bu ülkede huzur ve istikrar olur' açıklamaları aslında sonradan başlayacak olan kaos ve çatışmanın habercisi oldu. Meclis kararı olmamasına rağmen 1 Kasım'da seçimler tekrarlandı. Seçim tekrarına gidilirken, hükümet tarafından bilinçli ve planlı bir şekilde şiddet ve savaş politikaları tırmandırıldı.

AKP'nin bu hamlesi daha sonra otoriterlik ve 'tek adam rejimi'nin kurulması yolunda atılacak adımların en önemlilerinden biri oldu. Kentler yıkılıp yakılırken, onlarca sivil insan öldürüldü ve cenazeleri günlerce sokakta bırakılanlar oldu.

Bu uygulamalar sürerken içerde Kürtler ve tüm muhalifler, dışarıda da komşu ülkeler düşman ilan edildi ve böylece Türkiye toplumu yaratılan korku ve kaos senaryolarıyla teslim alınmak istendi.

OHAL ilan edilerek yeni bir darbe yapıldı

15 Temmuz darbe girişimi bertaraf edilmiş olmasına rağmen ülkeyi OHAL rejimi ile yöneten AKP ve Erdoğan iktidarının geçen 8 aylık dönemde yaptıklarına bakıldığında, topluma karşı eşi benzeri görülmemiş bir darbe gerçekleştirdikleri açık bir şekilde görülecektir.

Kürt sorununda diyalog yolu kapatıldı, çözümsüzlük tercih edildi

Kürt halkı tüm kurum ve temsilcileriyle demokratik çözüm ve diyalogdan yana olan tavrını açık bir şekilde ortaya koymasına rağmen, AKP ve Erdoğan Kürt siyasi hareketinin tümüne karşı sonu olmayan bir savaş ilan etmiş, Sayın Ücalan tecrit altına alınarak diyalogun bütün kanalları kapatılmıştır.

İktidar, Türkiye'deki tüm ezilenlerin ve ötekileştirilmiş kimliklerin umudu ve ülkenin demokratikleşmesi için tek şans olan HDP'yi tasfiye etmek için milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştır. HDP'li seçilmişler, yolsuzluk soruşturmasında Erdoğan'ın kendisini ve yakın çevresindekileri yargılatmadığı yargıçların ve mahkemelerin önüne atılmıştır. Sandalye sayısına göre Meclis'te 3üncü olan partimiz HDP'nin Eş Genel Başkanları ve 12 milletvekili tutuklanmış, neredeyse bütün DBP'li belediyelere kayyum atanmış ve onlarcası tutuklanmıştır. Barış yerine savaşı getiren, demokrasi yerine 'mutlak iktidarı' hakim kılan, çoğulculuk yerine tekçiliği, inkar, işkence, zulüm, yolsuzluk ve yoksulluğu dayatanlara Türkiye halkları olarak 'HAYIR' diyoruz.

• **KAYYUMCU ANAYASA'YA 'HAYIR'**

Seçimle kazanılamayan belediyelere bir gece yarısı yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile el konulmuştur. Halkın kendi iradesiyle seçtiği belediye başkanlarının yerine halkın tanımadığı kişiler kayyum olarak belediye başkanlıklarına atanmıştır.

Yılların emeği ve milyonların iradesi ile kazanılmış halkın belediyelerini gasp eden bu zihniyete 'HAYIR' diyoruz.

• **İŞLENEN SUÇLARDA CEZASIZLIĞI ONAYLAYAN ANAYASA'YA 'HAYIR'**

Çünkü başta Roboski Katliamı olmak üzere yüzlerce yurttaşın devlet görevlileri tarafından öldürülmesine rağmen, ilgili bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı söz konusu kişilerin yargılanmasına izin vermemiş ve katiller cezasız bırakılmışlardır. Berkin Elvan, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz ve daha niceleri Sur, Cizre ve daha birçok yerde sokakta infaz edilmiş, faileri koruma altına alınmıştır.

Mehmet Tunç'ların, 'Bizlerle onur duyun!' çılgılığının hesabını sormak için 'HAYIR' diyoruz.

• **KADINLAR 'HAYIR' DİYOR**

Her yönetimin karakterini, her ideolojinin hedefini ve her yapılan anayasa değişikliğinin politik gerekçelerini öğrenmenin en anlaşılır yöntemi kadın sorununa nasıl yaklaşıldığına bakmaktır. Kadını eve kapatan, doğurganlık aracına dönüştüren, erkeğin nesnesi olarak gören anlayış nerede ve hangi politik harekette olursa olsun şu hedefe ulaşmak istemektedir: Toplumu talan etmek, halkları hakimiyet altına almak ve yayılmacı hedeflerle savaş sürdürmek.

Kadını mülkleştirmek ve köleleştirmek demek, şiddeti her erkek ve her aileden başlayarak en üst devlet organizasyonuna kadar örgütlemek demektir. Kadını eve kapatmak, savunmasız bırakmak, haklarını gasp etmek büyük bir şiddet organizasyonunu sosyal yaşamda da devreye

almak anlamına gelmektedir. Kadını mülkleştirmek demek, kadın emeğini evde, işyerinde ve tüm üretim alanlarında emek sömürüsüne tabi kılmak ve emeğe el koymak demektir.

AKP iktidarı boyunca kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 artış göstermiş olması; Kürdistan coğrafyasında kimi devlet güçlerinin kadın bedenini günlerce teşhir etmesi, taciz ve tecavüzün bir işkence yöntemi olarak uygulanması; sokaklarda şortlu kadınlara saldırılar düzenlenmesi ve yaşam tarzlarına şiddet ile müdahale edilmesi; kadını '3 çocuk' politikasıyla doğurganlık nesnesi olarak modelleştirmesi bu iktidarın kadınlara, topluma ve halklara yapmak istediklerini göstermektedir. Çünkü evde, işyerinde ve sokakta küçük diktatörler krallıklarını kurmadan, devletin başına diktatör olamayacaklarını bilmektedirler.

Bu nedenle, demokratik siyaset ve yerel yönetimlerde demokrasinin temel kuralı olan eşbaşkanlık sistemi hedef alınmış, yüzlerce kadın kurumu kapatılmıştır. Kapatılan kadın kurumları, kadına yönelik şiddetle mücadele merkezleri, kadın yoksulluğuna çözüm bulan ekonomik kooperatifler ve kadın hakları mücadelesini veren derneklerdir. Binlerce kadın doğrudan devlet şiddetine maruz kalmakta ve tutuklanmaktadır. En önemlisi de tüm demokratik haklar, kadın kurumlarının ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılması ve kadınların sorunlarını dile getirecekleri tüm araçlardan mahrum bırakılmaları ile ciddi bir tehdit altında kalmaktadır.

Bu nedenle kadınlar hiç kimsenin dile getiremeyeceği bir güç ve hayati bir aciliyet ile diktatörlüğe 'HAYIR' diyorlar.

• GENÇLER 'HAYIR' DİYOR

Çünkü, bu anayasayla gençlere biat dayatılmakta, gençler ruhsuzlaştırılarak kapı kulu yapılmakta, özgürlük duyguları gemplenerek cezaevlerine tıklılmakta, umutları çalınarak gelecekleri köreltilmekte, işsizleştirilerek çürütülmektedirler.

Tam da bu nedenle özgür gelecek olan gençlik kendisine söz hakkı tanımayan bu Anayasa'ya 'HAYIR' diyor.

• İŞÇİLER VE EMEKÇİLER ‘HAYIR’ DİYOR

Çünkü iktidar göçük altında kalan işçiye kaderine razı olmayı; kadınlara fıtratın gereği olarak öldürülmeyi; üretici köylüye kotayı; derelere HES'i, dağlara siyanürü, ovalara OSB'yi, parklara AVM'yi; işçiye grev yasağını; özgür düşünen akademisyene işten çıkarılmayı layık görüyor. Dolar'ın durdurulamaz yükselişiyle ekonomi çökmüş, yoksul emekçiler daha da yoksullaşırken, Dolar sahibi patronlar krizden kazançlı çıkmayı başarmışlardır. OHAL kararnameleleri yeni işsizler ordusu yaratmış ve onları güvencesiz işe dahi muhtaç bırakmıştır.

Bu yüzden emekçiler, emek düşmanı olan bu Anayasa'ya 'HAYIR' diyor.

• İNANÇLAR VE KÜLTÜRLER ‘HAYIR’ DİYOR

Çünkü bu Anayasa'nın geçmesi durumunda inançlar ve kültürler daha fazla siyasete alet edilecek, mezhepçi politikalar hız kazanacak, Aleviler ve onlar gibi birçok farklı inanç ve kültür ötelenecek, inançlar ve kültürler arasındaki çatışma toplumsal alanda daha fazla hissedilir hale gelecektir. Türkiye halkları ve toplumu olarak ülkemizde hangi din, mezhep veya kültüre ait olursak olalım, her kesimin demokratik laik bir sistem içerisinde ibadetini özgürce yapabileceği, ibadethanelerini yaşatabileceği, din ve vicdan özgürlüğünü korkusuzca yaşadıkları bir ülke istiyoruz. İster Hıristiyan, ister Yahudi, ister Müslüman, ister mütedeyyin, dindar ya da laik, hangi din ve mezhepten olursak olalım, demokratik laik bir sistem ile barış içerisinde yaşayabiliriz.

Bu nedenle inanç sahipleri olarak, inanç ve kültürlerin kendilerini özgürce yaşamasına imkan tanımayan bu Anayasa'ya 'HAYIR' diyoruz.

• ÖZGÜR DÜŞÜNENLER ‘HAYIR’ DİYOR

Çünkü, yüzlerce özgür basın kurumu kapatılmış, medyada Erdoğan'a yakın durana her türlü kıyak geçilirken, iktidara ve Saray'a karşı çıkanlara ise cezaevleri reva görülmüştür. Basın, bilim ve dil tutsak edilmek istenirken, İnternet sansürlü, televizyonlar kapalı, gazeteler yasaklı, kitaplar suçlu ilan edilmiştir.

Bu yüzden özgür düşünceden yana olan tüm vicdanlı insanlar AKP-M-

• SANATI ENGELLENEN SANATÇILAR ‘HAYIR’ DİYOR

AKP Hükümeti'nin başa geldiği günden bu yana en çok saldırdığı ve yok saymaya çalıştığı alanlardan biri de toplumun ruhu, belleği ve geleneği olan sanat alanıdır. Yıkılan heykel, anıt, yasaklanan şarkı, türkü, film, tiyatro, toplatılan kitap sayısı bilinmez durumdadır. Son dönemde halkların geleneğine ve kültürüne yeniden hayat vererek yaşatan alternatif sanat merkezleri kapatılmış, onlarca müzik grubunun çalışması yasaklanmıştır.

Bu nedenle sanatçılar, toplumsal ruhumuzu, belleğimizi ve binlerce yıllık geleneğimizi bize taşıyarak can veren sanattan kopmamak için dayatılan tekçi Anayasa'ya 'HAYIR' diyor.

d- YENİ BİR BAŞLANGIÇ ZAMANI

Sonuç olarak unutmayalım ki, bu referandum şu andaki iktidar ve güç dengesinin değiştirilmesi için biz halklara sunulan muazzam bir fırsattır. 'HAYIR' tercihi toplumda yeni bir umut ve heyecan yaratacak ve bir özgürlük türküsü gibi dilden dile dolaşacaktır. Böylece iktidarın despotik politikalarla oluşturduğu statüko değişecektir. Bu aynı zamanda demokratik geleceğine yönelmiş, iç ve dış barışını gerçekleştirmiş, refahı ve huzuru yakalamış bir Türkiye yaratmanın ilk adımı olacaktır.

AKP-MHP ittifakıyla önümüze getirilen Anayasa değişikliğinin masum talepler olmadığını, faşizme götüreceği bir rejim olduğunu görmeli ve çok geç olmadan herkese anlatabilmeliyiz. Büyüklerimizin dediği gibi 'HAYIR'ı komşumuza bildirelim ki, 'HAYIR'lar gelsin başımıza. Çünkü niyetimiz 'HAYIR' olduğunda, akıbetimiz de 'HAYIR'lı olacaktır.

AKP iktidarının referandumda 'HAYIR' çıkacağından korkusu büyüktür. Bu korku nedeniyle yapılan referandumun meşruluğunu tartışmalı kılan OHAL'i ısrarla kaldırmamayı tercih etmektedir. Çünkü, demokratik bir ortamda referanduma gidildiğinde, kaybedeceğini çok iyi biliyor. O nedenle ısrarla OHAL koşullarında referanduma gitmek istiyor.

Ancak tüm bunlara rağmen referandumdan çıkacak sonuç bu korkularında ne kadar haklı olduklarını gösterecektir. Çünkü kaybedecek olan 'tek adam rejimi' olurken, kazanacak olan demokrasi cephesidir. Yeter ki, Türkiye toplumu olarak demokrasiye, özgürlüklerimize ve insanca yaşamaya olan aşkımızı ortaya koyarak, diktatörlere ve 'tek adam rejimi'ne ihtiyacımız olmadığını haykıralım.

Unutmayalım ki, 'bir halk kralsız yaşayabilir, ama bir kral halksız asla hüküm süremez.'

MUTLAKA KAZANACAĞIZ!

Barışa ve çözüme kapı aralamak için 'HAYIR' diyoruz.

Yerel demokrasinin geliştirilmesi için 'HAYIR' diyoruz.

Niyetimiz 'HAYIR' olduğunda akıbetimiz de 'HAYIR' olur diyoruz.

Farklılıklarımız 'HAYIR'da birleşiyor diyoruz.

Yoksulluğu yaşamamak için 'HAYIR' diyoruz.

Barış için 'HAYIR' diyoruz.

Farklılığımızı bölenlere 'HAYIR' diyoruz.

Sansüre 'HAYIR' diyoruz.

Diktatörlüğe karşı bir sözümüz var, 'HAYIR' diyoruz.

Farklıyız, ama 'mutlak iktidara' beraberce 'HAYIR' diyoruz.

Adalet için 'HAYIR' diyoruz.

Geleceğimiz için 'HAYIR' diyoruz.

Çok sözle değil, az sözle, yani 'HAYIR'la kazanacağız...